

# MEDIUM MARION

Zij geeft antwoord op al je spirituele vragen!



Marion Bernds is een bekend Nederlands medium. Zij heeft sinds 1992 een zeer drukke praktijk en is in 2007 door diverse Nederlandse bladen uitgeroepen tot 'Medium van het Jaar'. Voor Mijn Geheim zet zij haar gave in om ingezonden brieven te beantwoorden.



Lieve Marion,

*Ik schrijf deze mail niet zo zeer voor mezelf maar meer omdat er een situatie in onze familie is die mij zorgen baart. Ik zou graag horen wat jij hierover kunt zeggen. Ik maak mij grote zorgen om mijn ouders en mijn broer. Mijn broer is gescheiden en heeft een dochtertje. Hij heeft veel problemen met name met alcohol, drugs, schulden en de nodige psychische problemen. Ook zijn ex heeft er een potje van gemaakt en is met justitie in aanraking gekomen waardoor hun dochtertje voorlopig bij een logeergezin geplaatst is. Mijn zorg is mijn ouders en mijn kleine nichtje. Hoe moet dit verder, Marion? Momenteel is het zo erg dat de instanties het af laten weten en wij weten het niet meer...  
Veel liefs van Marlies*

Door haar gave en het lezen van jouw brief of mail, ziet Marion beelden en maakt zij – waar nodig – contact met overledenen. Marion maakt zelf een selectie uit de ingezonden brieven. Heb jij een probleem waar je niet uit komt? Mail dan je vraag (liefst met foto) naar [redactie@mijngeheim.nl](mailto:redactie@mijngeheim.nl) o.v.v. Medium Marion.

## Deze keer: Marlies' broer heeft een drank- en drugsprobleem

Lieve Marlies, fijn dat je een foto meegestuurd hebt van jullie familie, zo kon ik gelijk een heleboel 'zien'. Jeetje, wat ben jij anders dan je broer zeg. Jij bent zelf best stabiel, hebt verantwoordelijkheidsgevoel (maar anders zou je je ook niet zo'n zorgen maken natuurlijk) en je pakt de dingen aan. Soms heb je wat moeite met dingen uit te spreken, maar je doet het toch wanneer je voelt dat er iets gezegd moet worden. Er is een oudere vrouw in de spirituele wereld die heel dichtbij je staat. Ik zie haar hier heel duidelijk. Ze helpt je met het opvoeden van je kinderen. Ze heeft een dier bij zich, maar ik zie het dier niet scherp. Ik zie alleen een vacht, ik denk eigenlijk wel dat het een hond is maar het dier blijft op de achtergrond. Toen ik me afstemde op je broer zakte me letterlijk de moed in de schoenen. Het was net alsof de grond onder mijn voeten verdween. Ik geloof dat hij zich ook zo voelt, moedeloos en totaal niet wetend welke kant hij op moet. Zijn gronding is trouwens niet goed, maar dat is niet zo gek met verdovende middelen. Ik zal daar op afstand iets aan doen. Ik krijg ook beelden van hem als kind, een druk ventje. Ik zie hem rennen en meisjes aan het schrikken maken. Ook kon hij best plagen. Als kind zat er al agressie in hem. Zijn jeugd voelt eigenlijk al best zwaar aan, in die zin dat hij niet wist hoe hij zichzelf moest zijn. En het gedrag wat hij liet zien, was meer om zijn boosheid en angst te verbergen. Vreemd want het voelt thuis toch wel oké. Ik zie een man tegenover hem staan, het is niet zijn vader maar ik voel dat je broer bang was en boos tegelijk. Dat laat me zien dat hij slecht om kon gaan met autoriteit. Het kan goed zijn dat hij iets heeft meegenomen uit een vorig leven, hij zou daarvoor regressie of reïncarnatietherapie kunnen doen. Als hij dat wil, laat me het weten, ik weet wel een goede therapeut voor hem. In ieder geval is hij al vanaf het begin van zijn leven niet zichzelf en wist hij ook niet wat hij kwam doen op aarde. Wanneer ik wat verder naar zijn jeugd kijk, zo langs de jaren heen en ik in de puberteit kom dan zie ik hem ook weer boos. Dingen lukten niet, gingen niet zoals hij het wilde. Hij ervaarde een gevoel van onrecht en hij wilde tegen de hele wereld aan schoppen. Ik geloof dat met name je moeder daar het meeste last van heeft gehad. Je

moeder heeft een sterke intuïtie, net als jij. Je bent anders dan je moeder, maar je hebt toch wel veel van haar meegekregen. Ik ga verder in het leven van je broer en dan rijst bij mij de volgende vraag: was de zwangerschap van je ex-schoonzus wel gepland? Ik zie paniek bij hem toen hij hoorde dat zij zwanger was. Ik hoor hem denken: ik wil het niet, ik kan het niet. Hij heeft het uiteindelijk wel geaccepteerd en langzaam kwam bij hem de gedachte: misschien is het wel leuk. En daar voel ik ineens wél verantwoordelijkheidsgevoel bij je broer. In ieder geval zie ik dat hij blij was toen zijn dochtertje geboren werd, dus de weerstand heeft hij zelf overwonnen. Ik zie hem wat onzeker in het steunen van zijn vrouw, dat was moeilijk voor hem. Ik zie ruzies, gegooi met spullen en heftige ruzies en tranen. Daarna is hij in een fase van verdriet beland waar ook zijn boosheid makkelijk de overhand kon krijgen. Hij probeerde de situatie recht te breien, maar wist niet hoe. Hij kon en kan nog steeds totaal anders reageren dan wat hij werkelijk bedoelt. Zijn gevoel uiten is heel moeilijk. Je schrijft me dat je broer alcohol en drugs gebruikt, maar dat is bij hem echt omdat het hem rust geeft en even de illusie dat hij zich prettiger voelt en zich af kan sluiten. Alles is hem te veel momenteel. Ik zie een beeld van hem dat hij op een stoel zit met

zijn handen op zijn oren en zegt: 'ga weg!' Hij houdt wel veel van je ouders, dat kan ik heel goed voelen. Maar ook heeft hij last van de pijn dat hij als zoon zijn ouders niet trots kan maken en ook dat drinkt hij weg. Je zegt: de instanties laten het afweten en dat is triest, want het is zeker dat hij begeleiding nodig heeft. Hij zelf gelooft gewoon niet dat een gelukkig leven voor hem weggelegd is. En dan ineens zie ik een beeld van veel licht. Dat is een goed teken. Ik zie iets van een opname, maar ook een opname die geweest is. Ik zie een beeld van zijn dochtertje. Er komt toch nog wel hulp voor hem, maar ga daar ook naar op zoek (ik heb je al iemand aangeraden). Nodig zijn dochtertje uit en maak het gezellig voor haar, laten je ouders en jullie haar warmte geven en liefde en mogelijk kan zij het licht zijn in het leven van je broer. Hij houdt veel van haar. Ik zie toch echt een lichtpuntje hoor en dat lichtpuntje zou zijn dochter kunnen zijn. Er moet weer een positieve flow komen in jullie gezin. Er is zoveel moois maar dat mooie moet weer gevoeld worden. Schrijf een lieve kaart voor je broer, een lieve kaart voor je nichtje en doe dat met regelmaat, blijf van elkaar houden en zoek toch andere hulp.

Veel liefs, Marion ■

## Het commentaar van Marlies

*Lieve Marion, ik had geen reactie verwacht. Ik dacht dat je duizenden mailtjes kreeg. Ik heb mijn ouders je reactie laten lezen en kreeg veelal reacties als "ja dat klopt", ook waar het zijn jeugd betrof en inderdaad was hij een pestkop. Het klopt ook wat betreft de zwangerschap. Mijn ex-schoonzus heeft hem voor het blok gezet. Hij was nog niet aan kinderen toe en dat wist zij. Mijn broer is inderdaad heel gek op zijn dochtertje. Tevallig heeft zijn dochtertje net bij ons geslapen en dat vond ze heel erg leuk. We gaan dat vaker doen, Marion. Ik ga alles hier bespreken en we danken je allemaal heel erg voor de inzichten die je ons hebt gegeven.*

Liefs, Marlies