

DIERBAAR

over de bijzondere band tussen mens en dier

De band tussen mens en dier kan bijzonder, vertederend, moeilijk, maar in veel gevallen ook hartverwarmend zijn. In deze aflevering van Mijn Dier staan Boef en Fanny (31) centraal. Boef is een *jailhouse dog* die zijn vrijheid hervond in de liefdevolle armen van Fanny.

Tekst: Lydia Zitte
Foto: Fanny van Poppel

'Een knuffel beer van 35 kilo'

"Het was 2013 toen mijn toenmalige partner en ik op zoek gingen naar een hond. We wilden graag een asielhond, omdat we vonden dat er veel te veel honden in asiels zitten. In het asiel bladerden we door de map met profielen van honden die er verbleven. Boef trok direct onze aandacht. Ja, hem wilden we wel ontmoeten! Helaas kon dat op dat moment niet want hij was op stap naar een dierenevenement. Hij werkte daar mee aan een demonstratie van Dutch Cell Dogs. Deze stichting begeleidt gedetineerden bij het trainen van asielhonden. We besloten bij het evenement te gaan kijken en zagen Boef daar aan het werk met zijn trainster. We waren echt onder de indruk, hij deed het zo goed! Ondanks de enorme drukte was en bleef hij gefocust en volgde de commando's van zijn trainster foutloos op. Terwijl we langs het hek stonden te kijken, liet de trainster de lijn van Boef iets vieren en het leek wel alsof hij wist dat we voor hem kwamen. Hij kwam naar ons toe en likte onze handen. We waren direct verkocht. Om een impulsieve beslissing uit te sluiten, hebben we er nog drie dagen goed en diep over nagedacht, maar we wisten het heel zeker. Dat gold ook voor Boef, zo bleek toen we hem gingen ophalen bij het asiel. Hij sprong direct in de auto en heeft nooit meer omgekeken.

Boef is een kruising Stafford/Bulldog. Als tweejarige belandde hij in het asiel wegens geldgebrek van de eigenaar. Hij was absoluut niet op zijn plek in dat grote, volle asiel en heeft uit angst naar een dierenarts gehapt. Het gevolg was dat hij de aantekening 'bijtincident' achter zijn naam kreeg. Dat is niet bevorderlijk voor een succesvolle plaatsing, want veel mensen laten zich door zo'n vermelding afschrikken. Jammer, want een hond kan met de juiste liefdevolle en professionele begeleiding een prima huisgenoot worden. Gelukkig zagen de trainsters van Dutch Cell Dogs wél het goede in Boef en besloten hem op te nemen in hun programma. Hierdoor is hij goed getraind en (meestal) heel gehoorzaam. Boef heeft maar liefst twee jaar lang in verschillende asiels gezeten voordat hij bij ons kwam wonen en ik ben nog elke dag blij dat wij hem uit dat hok konden halen. Ik heb geen moment getwijfeld of ik Boef wel moest nemen en heb er ook nog geen moment spijt van gehad. Boef heeft zich ontzettend snel aangepast aan zijn nieuwe huiselijke leven. Ik kon direct aan hem zien en merken dat hij gelukkig was. Hij is echt een mensenhond. Misschien denk je heel even: 'oei, enge hond', als je hem voor het eerst ontmoet, maar zodra hij je aankijkt ben je verkocht.

Hij haalt alles uit de kast voor aandacht en liefde. Hij kijkt je aan met zijn grote puppy-ogen, vouwt zijn veel te grote oren naar achteren, maakt zich klein en begint als een dolle te kwispelen. Hij is ontwapenend. Boef houdt van mij, van kinderen, van slapen en van kusjes geven aan iedereen die ze maar wil hebben. Vanzelfsprekend ben ik alert en voorzichtig. Boef is mijn hond en ik draag de volledige verantwoordelijkheid voor hem, maar hij heeft me nog nooit teleurgesteld. Hij is een knuffelbeer van



'Hij sprong direct in de auto en heeft nooit meer omgekeken'

35 kilo die denkt dat hij het formaat van een Chihuahua heeft en het liefst zo dicht mogelijk tegen je aan komt liggen."

Vriend en maatje

"Ik heb het echt getroffen met Boef, hij is heel makkelijk in de omgang. Ik ben fotografe en werk veel thuis, maar als ik een keer weg moet, rolt Boef zich op in zijn dekentjes, valt als een blok in slaap en wordt vaak pas weer wakker als ik de sleutel in het slot steek. Huilen doet hij ook zelden, eigenlijk alleen als hij in zijn slaap ligt te dromen. Dan maakt hij soms wat blaf- en huilgeluidjes, belachelijk schattig klinkt dat! Boef is niet mijn eerste hond, wel mijn eerste asielhond. Ik kan het iedereen aanraden. Natuurlijk wel met goede begeleiding en voorlichting en veel liefde en geduld. Honden uit het asiel hebben een verleden, maar ze verdienen absoluut een tweede kans. Ze zeggen wel eens dat baasjes op hun honden gaan lijken, maar in het geval van Boef hoop ik dat toch niet. Boef is nogal klunzig en snel afgeleid namelijk. Hij kan aan een boom snuffelen, iets achter zich horen, zich omdraaien en bij

het terugdraaien zijn eigen koppie tegen de boom slaan. Ook zijn de keren dat hij over een stoepje is gestruikeld, zijn allang meer meer op de vingers van één hand te tellen. Ja, Boef is mijn droomhond, mijn vriend en maatje. Ik hoop van harte dat we samen heel oud en grijs worden, zonder ouderdomskaaltjes." ■

OOK IN DEZE RUBRIEK?

Heb je ook een bijzondere band met je dier? Mail een foto van je huisdier met jezelf plus een korte toelichting waarom je dier zo'n bijzondere rol in je leven speelt naar: redactie@mijngeheim.nl onder vermelding van 'Mijn Dier & ik'.

Stichting Dutch Cell Dogs

Dutch Cell Dogs begeleidt gedetineerden bij het trainen van asielhonden die mishandeld zijn en aanpassingsproblemen hebben. De trainingen hebben groot positief effect op zowel de asielhonden als de gedetineerden. Honden opvoeden én gelukkig maken, dat is het doel van Dutch Cell Dogs. Als je als mens of dier achter tralies zit zul je het er vast wel zelf naar gemaakt hebben, is vaak de gedachte. Bij Dutch Cell Dogs denken ze daar anders over. Het leven is niet altijd even maakbaar en het is vreselijk om je vrijheid kwijt te zijn. Dutch Cell Dogs geeft mens en dier graag een tweede kans door asielhonden te laten trainen door gedetineerden, zodat ze meer kans hebben op een nieuw thuis. Ze focussen zich op de honden, maar helpen indirect ook mensen. Meer weten? Kijk op: www.dutchcelldogs.nl